

Psalm 22

Rembrandt is er niets bij!





DONKER!

Er is niemand onder de godvruchtigen die niet dagelijks hetzelfde in zichzelf ervaart. Volgens het oordeel van het vlees denkt hij dat hij verstoten en verlaten is door God, terwijl hij toch door geloof de genade van God aanneemt, die verborgen is voor het oog van het verstand en de rede.



LICHT!



VERGEZICHT!